

## In de week gelegd 05-26, 01-02-2026, Excellent

Sefanja 2,3. 3,12-13; I Korintiërs 1, 26-31; Matteüs 5, 1-12a



Mensen worden gestimuleerd het ‘hogerop’ te zoeken, soms letterlijk. Zo beklom Alexander Honnold, zónder zekering, de 508 meter hoge wolkenkrabber in Taipei (NOS, 25-01-2026). Streven naar ‘hoger en beter’ kan goed uitpakken, neem ontdekkingen op medisch gebied. Maar klimmen en wringen om *superioriteit* te bewijzen, ligt anders. Zie de bewapeningswedloop in de wereld en wat mensen op werk en in de maatschappij soms uitvreten om de ‘beste’ te zijn. Superieur is dan *solitair*, vergiftigt verhoudingen en tast ons leven aan. Hoezo excellent?

De profeet Sefanja leefde in een tijd van grote oorlogsdreiging, met name door Assyrië en Egypte. Is er iets nieuws onder de zon? In de eerste lezing nodigt Sefanja zijn gehoor *niet* uit zich te bewapenen, maar juist *gerechtigheid* te zoeken en *zachtmoedig* te zijn. Dán vind je bij God, het hoogste Adres, een toevlucht. Sefanja zoekt het hogerop bij de Heer. Hij noemt Gods Naam, JHWH: Ik ben er voor jou. Een uitnodiging om er ook voor elkaar te zijn. Sámen de hoogte in.

In zijn brief aan de Korintiërs -zij vormden de ónderlaag van de samenleving- zit Paulus op hetzelfde spoor. Hij vraagt zijn lezers te denken aan hun eigen *roeping*: die van het geloof. Paulus schrijft dat God juist kiest wat voor de wereld onbeduidend en gering is. Hij kiest de kleine mens en doet teniet wat in de wereld iets voorstelt, zoals mensen die pochen op geleerdheid, bezit of buitengewone prestaties. Geen mens moet ‘roemen op zichzelf’, schrijft Paulus. Wij mogen roemen op Christus, want Hij is onze wijsheid geworden, onze gerechtigheid, onze *verlossing*. Hij is de *absolute top*.

In het evangelie spreekt Jezus een menigte toe: de *zaligsprekingen*. Waar anderen hen de les lezen, *bemoedigt* Jezus zijn toehoorders. Het volk is naar hem toegekomen omdat Jezus woorden spreekt die bij God vandaan komen. Hij zoekt het ‘hogerop’ en zegt mensen *geluk* aan. Voor hen die woorden tekort komen, zal God zelf spreken, mensen met verdriet vinden troost, zij die zachtmoedig zijn zullen het land bezitten en wie hongert naar gerechtigheid zal verzadigd worden. Mensen die vrede brengen, noemt hij kinderen van God; zuiveren van hart zullen God zien en barmhartigen zullen barhartigheid ondervinden. In de ontmoeting met Jezus komen wij op zéker, hogerop. Hij leidt ons naar de absolute top. Hij maakt ons leven excellent.

